

Augustus 2014*Shmuel Katz*

Mama kwam alleen terug, papa uitgewist

Vrijdagavonden alleen, seideravonden alleen, nooit meer jarig

Israel 1948 teken van hoop, hier was eens de Weesperstraat

Jou zijn ze vergeten te vergassen, kom maar op met je diamantjes

De wand in de Hollandse schouwburg, oom Max tante Keet

En nu bij Asjkelon, op ons, voortdurend raketten schouwspel

Augustus 2014

Ja, 3 mei, mama is doodstil ze is van steen, niemand zegt wat

In de stille nacht een traan, een snik, zonder troost er is geen arm

Het broodje pekelvlees is nu een falafel

Heintje Davids hoor ik nu in Hatikva

Oma was snel dood, wie van 87 had kracht in die wagon

Nee ik liever geen lijn 3 naar het Muiderpoort, eens begin van het einde

Augustus 2014

Januari 1961 de rabbijn zegende ons in, oom John uit Miami was er ook

Diep in de nacht, verbonden, maar met wat? Liefde? Vreugde? pijn, leegte, stilte.

Mijn Japie in de Jellinek

Mijn Salo haalden ze op met een busje

Herinner me de verdwaaide V2, naast het onderduikadres, een ruïne.

Grad, Katyusha , sirene, help waar is een plekje in de kelder.

Augustus 2014

Ken je me niet meer? jullie woonden 2 boven ons

Hadden ze jou niet Puls moeten noemen of Mussert

Gelukkig heeft Willem Alexander geen Duitser

Maar waarom is hij nu een vriend van die president

Nee laat dat El Al ticket maar, gaan ik wil niet

Mijn hart is daar aan de ingang van die beroemde creche in de Plantage

Augustus 2014

Ik heb een plekje geregeld daar op Muiderberg

Met ook een speciale steen voor pa en zus

Mama ligt daar op mij te wachten

Hopelijk mag ik ook daar proeven, haar kippensoep

Mijn neef Davied die grapjas hij was 16, hè wat toevallig.

Net zou oud als die drie jongens gekidnapt in juni, zij hebben tenminste een graf.